

Van welzijnswerker, tot fotograaf, tot vrijwilliger

Mijn eerste werkervaring was in een buurthuis in een arbeidersbuurt. Daar woonden hardwerkende mensen met lage inkomens. Er was veel stille armoede. De mensen hadden veel minder kansen dan mensen uit een rijk milieu. Maar ik leerde dat je met ondersteuning je kansen kunt vergroten en met doorzettingsvermogen wel doelen kunt bereiken die eerst niet mogelijk leken. Deze ervaringen stopte ik in een symbolisch koffertje en nam ze mee naar mijn volgende werkervaring.

Het was een wijk in het hartje van Rotterdam met allerhande problemen: gokhuizen, parkeerproblemen. Ik werkte voor een organisatie die zich samen met de bewoners inzette voor een leefbare omgeving. Soms moest dat in overleg met de gemeente, en soms met vriendelijke acties. Goede, betaalbare woningen waren een speerpunt. Dit vroeg om overleg met woningbouwvereniging over renovatie en nieuwbouw. We bereikten goede resultaten door constructieve samenwerking met bewoners, de projectgroep Stadsvernieuwing en ambtenaren.

Na deze ervaringen werd het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Van amateurfotograaf werd ik nieuwsfotograaf. Overal voor aanstaan, snel kunnen schakelen hoe en waar je een foto maakt, je auto als kantoor gebruiken. Het ene moment bij een minister op de koffie, het volgende moment bij een demonstratie. Sportwedstrijden op wereldniveau: in de Kuip of bij PSV. Een vertrek naar Frankrijk maakte een einde aan deze hectische periode. Het werd tijd voor natuurfotografie en lesgeven in fotografie aan Fransen, in het Frans, een taal die ik me eigen moest maken. Andere normen en waarden, dus je moet altijd weer op zoek naar de verbinding.

Nu, na achttien jaar, ben ik weer terug op het oude nest, dicht bij Rotterdam. Ik zet mij als lid van het HPF vrijwillig in voor medebewoners: onderhandelen met SOR, overleg op stedelijk niveau met andere huurdersgroepen en het bezoeken van raadscommissievergaderingen. Het leek even of de tijd stil had gestaan. Want ik zet me weer in voor bewoners, maar nu met een koffertje vol ervaring. En ik voel me weer thuis.

Dick Sluijter
Lid HPF